

HUIZE MARTHE ROBIN - Brasschaat  
wekelijks foyerblaadje nr 7- 2025

**Zondag 16 februari**

**SEPTUAGESIMA**

Epistel : H. Paulus aan de Korinthiërs I :9 , 24 – 27 ; 10 , 1 – 5

Evangelie : H. Mattheus 20 , 1 – 6

### **Septuagesima zondag – Begin van de tijd van boetedoening**

Met de Zondag van de Septuagesima leidt de Kerk ons binnen in een periode van voorbereiding op de vastentijd, een "pre-veertigdagentijd" die ons eraan herinnert dat boetedoening nodig is, nog vóór we de grote ascese van de vasten beginnen. Het Alleluia verdwijnt uit de liturgie, vervangen door het Tractus, en de paarse liturgische gewaden geven een breuk aan met de vreugde van de tijd na Driekoningen.

Het evangelie van deze zondag (Mattheüs 20, 1-16) presenteert ons de parabel van de arbeiders in de wijngaard. De heer des huizes, die God voorstelt, gaat op verschillende momenten van de dag eropuit om arbeiders aan te werven: sommigen vanaf de ochtend, anderen op het derde, zesde, negende en tenslotte het elfde uur. Aan het einde van de dag krijgen ze allen hetzelfde loon, wat bij de eersten verontwaardiging oproept.

Deze parabel is een uitnodiging tot dankbaarheid en nederigheid. God schenkt uit pure goedheid, niet volgens menselijke berekening. Zij die langer gewerkt hebben, moeten zich verheugen over de goddelijke barmhartigheid jegens de laatsten. Dit is een beeld van het Verbond: de Joden werden het eerst geroepen, maar ook de heidenen, die later kwamen, ontvangen het heil. De parabel leert ons ook een persoonlijke les: sommigen volgen Christus van jongs af aan, anderen bekeren zich pas later, maar allen worden uitgenodigd tot hetzelfde hemelse geluk.

In de lezing (1 Korintiërs 9, 24 – 10, 5) vergelijkt de heilige Paulus het christelijk leven met een wedloop waarin men gedisciplineerd moet trainen om een onvergankelijke kroon te ontvangen. Hij spoort

ons aan tot waakzaamheid, want zelfs zij die grote genaden ontvangen hebben, kunnen door nalatigheid vallen. Deze oproep bereidt ons voor op de geestelijke strijd van de vastentijd, waarin we onze slechte gewoonten moeten overwinnen en groeien in trouw aan God.

De tijd van de Septuagesima is dus een oproep tot zelfonderzoek: werken wij ijverig in de wijngaard van de Heer? Zijn we jaloers op de genaden die anderen ontvangen, of verheugen we ons over Gods barmhartigheid? Bereiden we ons hart voor op de discipline van de vasten, niet uit angst, maar uit liefde voor God?

Deze zondag nodigt ons uit om Gods wil met nederigheid te omarmen en moedig de weg van bekering te bewandelen. Moge de Heilige Maagd Maria ons de genade schenken van een edelmoedig hart, bereid om te antwoorden op de roep van de Heer en Hem trouw te dienen tot het uur van de eeuwige beloning.

*Tekst: Pater JP Herman*

HUIZE Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • GSM : 0483 -28 94 81

E: [foyer.marthe.robin@skynet.be](mailto:foyer.marthe.robin@skynet.be) [info@huizemarth robin.net](mailto:info@huizemarth robin.net)  
[www.huizemarth robin.net](http://www.huizemarth robin.net) [www.facebook.com/huizemarth robin](http://www.facebook.com/huizemarth robin)

Rekening nr. BE28 4024 0365 8120