



HUIZE PASTOR BONUS - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 52 2025
Zondag 28 december

Zondag onder het Kerstoctaaf

Epistel : H. Paulus aan de Galaten 4 , 1-7

Evangelie : H. Lucas 2 , 33 – 494

De Zondag in het Octaaf van Kerstmis houdt ons in het hart zelf van het Mysterie van de Menswording. De vreugde van Kerstmis is geen voorbijgaande emotie: zij verdiept zich, wordt zuiverder, wordt contemplatie. In de traditionele liturgie laat de Kerk ons in Bethlehem blijven.

Zij nodigt ons uit opnieuw te kijken naar het Goddelijk Kind, in de kribbe neergelegd, omringd door de aanbedende stilte van Maria en Jozef. Kerstmis is niet enkel een herinnering, maar een levende werkelijkheid: Hodie Christus natus est — vandaag wordt Christus voor ons geboren, vandaag wil Hij in onze zielen geboren worden.

Het Evangelie van deze zondag toont ons Jezus die binnentreedt in een menselijke geschiedenis, in een geslacht, in een gezin.

Het Woord is vlees geworden, niet om te verschijnen als een geïsoleerd wezen, maar om onze toestand te delen, onze eenvoudige en concrete realiteiten binnen te treden. Deze vrijwillige vernedering is reeds de eerste prediking van het Evangelie: God redt niet vanop afstand, Hij komt in ons midden, Hij wordt onze Naaste, onze Broeder, om ons kinderen van God te maken.

Wanneer wij de kribbe aanschouwen, leren wij de taal van God: de taal van nederigheid, armoede en vertrouwvol overgegeven zijn. In de stilte van Bethlehem spreekt alles: de grot zegt eenvoud, de os en de ezel

spreken van geduld, de Heilige Maagd en Sint-Jozef getuigen van totale gave. En in het midden, het Goddelijk Kind: waarachtig God en waarachtig mens, Licht dat in onze duisternis verschijnt.

Kerstmis herinnert ons eraan dat het heil begint wanneer wij toestaan dat God werkelijk God is, en wanneer wij zijn genade ontvangen met het hart van een kind.

Deze zondag in het octaaf nodigt ons uit Kerstmis te laten voortleven in het dagelijks leven. De liturgie is geen mooi kader dat men achterlaat wanneer men de kerk verlaat: zij wil onze blik vormen, onze levenswijze, onze broederlijke liefde. Het Kind van Bethlehem vertrouwt ons een zending toe: zijn vrede, zijn licht en zijn waarheid dragen in ons gezin, ons werk en onze relaties.

Moge de Heilige Maagd Maria, Moeder van God en Moeder van de Kerk, ons leren dit mysterie van liefde in het hart te bewaren, zoals zij alles bewaarde en overwoog. Moge Sint-Jozef ons helpen Jezus in ons leven te ontvangen en te beschermen. Zo zullen wij, trouw blijvend aan de genade van Kerstmis, onze zielen reeds voorbereiden om eens van aangezicht tot aangezicht te aanschouwen Degene die wij vandaag aanbidden in de nederigheid van de kribbe.

Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, die voor ons geboren zijt om ons te redden, geef ons uw vrede!

HUIZE PASTOR BONUS vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
T: 00(32) 03 645 14 67 • gsm 0483 28 94 81
huizepastorbonus@gmail.com
www.huizepastorbonus.net www.facebook.com/huizepastorbonus
Rek.nr : IBAN BE28 4024 0365 8120 / BIC KREDBEBB (KBC bank)

