

**FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat**

**wekelijks foyerblaadje nr 50- 2024**

**Zondag 15 december**

**Derde Zondag van de Advent**

*Epistel* : H. Paulus aan de Filippenzen 4 , 4 - 7

*Evangelie* : H.Johannes 1 , 19 – 28

***Rorate coeli desuper, et nubes, pluant justum.***

*Hemelen, dauwt van boven en wolken, regent de Rechtvaardige*

***Vide Domine afflictionem populi tui,***

***et mitte quem misurus es:***

***emitte Agnum dominatorem terrae,***

***de petra deserti ad montem filiae Sion:***

***ut auferat ipse jugum captivitatis nostrae.***

O Heer, aanschouw de verdrukking van Uw volk, zend Uw afgezant; zend vanuit Petra door de woestijn heen, naar de berg van Sions dochter het Lam, dat over de wereld heerst en het juk van de ballingschap van ons moet afnemen

Voordat Jezus zijn eigenlijke optreden begint, wordt het voorbereid door Johannes de Doper, Merkwaardig is dat er in de proloog van het evangelie van de H. Johannes tweemaal verwezen wordt naar het getuigenis van Johannes de Doper. De proloog van het Johannes-evangelie is die grandioos mooie tekst, die als laatste evangelie gebeden wordt op het einde van de H. Mis.

In het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie wordt het getuigenis van Johannes de Doper uitvoerig beschreven. Johannes de Doper was reeds lang, rond het jaar 665 voor Christus, voorzeggd door de profeet Isaiās, -wij noemen die nu “Jesaja”.

De profeet Jesaja zei dat er een belangrijke voorbode zou komen die de komst van de Messias zou aankondigen en voorbereiden. “Zie, Ik zend mijn bode voor u uit die voor u de weg moet banen”. En hij noemde deze voorloper: “Een stem die roept in de woestijn”. Zijn advies was: “Bereid de weg van de Heer, maak Zijn paden recht”

Deze profetie ging ontegensprekelijk over Johannes de Doper, de zoon van Zacharias en Elisabeth, die de nicht is van de H. Maagd Maria. Hun zoon Johannes wordt een groot profeet genoemd. Jezus zegt zelf over hem: “Er is geen groter profeet dan Johannes de Doper”. Dat lezen we bij Mattheus 11, 9

Johannes de Doper werd enkele maanden voor Jezus geboren. Zijn geboorte werd, zoals de geboorte van Jezus vooraf aangekondigd door een engel. De Hemel was ook hier dus heel bijzonder aan het werk.

Hoe was het klimaat in Jeruzalem ten tijde van Johannes de Doper? De Joodse godsdienstige leiders uit Jeruzalem, dus de officiële afgevaardigden van het Jodendom, hadden een grote macht, vooral op godsdienstig gebied. Geen wonder dat ze competente ondervragers naar Johannes stuurden, omdat ze zich op de hoogte wilden stellen wie die Johannes de Doper eigenlijk was, die zo'n geweldige beweging in het leven riep. Want die beweging had een uitgesproken messiaans karakter. Het Sanhedrin wilde laten controleren of hij, Johannes de Doper, zich misschien zelf uitgaf voor de Messias.

Johannes de Doper antwoordde de gezanten kort en duidelijk “Ik ben de Messias niet”, met de nadruk op “ik”; dus: er is een Andere, die wel de naam Messias draagt. De gezanten, die gezonden zijn door het Sanhedrin, zijn niet tevreden met dat antwoord. Als hij de Messias niet is en als zijn optreden toch een messiaans karakter heeft, beschouwt hij zich dan als een voorloper van de Messias? Daarbij denken ze aan Elias, die door de Joden verwacht wordt voor de komst van de Messias.

Johannes de Doper deed hen wel denken aan de profeet Elias, alleen al door zijn kleding, zijn strenge levenswijze en zijn vurige ijver

De gezonden van het Sanhedrin stellen aan Johannes de Doper een tweede vraag: “Zijt gij de profeet?” Het antwoord luidt weer duidelijk en ondubbelzinnig: “Neen”. Terwijl Jezus hem “meer dan een profeet” noemt, wil Johannes zelf die eretitel ‘profeet’ niet

aanvaardden. Hij noemt zich slechts “een stem die roept in de woestijn”.

Zo komt men tot de gedachte dat Johannes de Doper als de voorloper van de Messias kan beschouwd worden. De klare en krachtige antwoorden kenmerken Johannes als een man van karakter. Omdat hij de gezanten doorziet, spreekt hij zonder omwegen en zijn antwoord wordt telkens korter.

Johannes de Doper maakt zich met de woorden van de profeet Jesaja bekend. Hij is slechts ‘de stem die roept’. Zijn persoon verdwijnt voor die opdracht

Nu nemen de Farizeeërs zelf de ondervraging over. Zij bestrijden de woorden die Johannes spreekt over zichzelf niet, maar zijn taak van roeper in de woestijn geeft hem, volgens hun opvatting, niet het recht om te dopen. Als hij de Messias niet is, waarom dient hij dan een doopsel toe dat volgens zijn prediking een messiaans karakter heeft?

Het doopsel dat Johannes toedient, heeft slechts een tijdelijke waarde, die overeenstemt met zijn zending van voorloper. “Ik doop slechts met water, maar er is al Iemand in uw midden die zal dopen met de Heilige Geest en met vuur.

De onwetendheid van de Farizeeërs is nu nog vrij onschuldig. Later wordt dat anders, wanneer de Farizeeërs zich niet enkel tegen Johannes de Doper keren, maar ook tegen de Messias.

Johannes sluit zijn antwoord aan de Farizeeërs af met te zeggen dat hij het niet waard is om de nederigste dienst aan de Messias te bewijzen. Dan eindigt het gesprek.

Dat het verhaal niet in de lucht hangt, maar echt is, historisch wordt versterkt door de plaatsbepaling: het gebeurde in Bethanië

Johannes de Doper predikte een doopsel van bekering: “Maak de weg recht voor de Heer” zoals de profeet Isaiïas, wij noemen hem nu “Jesaja”, het heeft gezegd.

Want, “Na mij komt Hij die sterker is dan ik en ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken”.

De vergelijking tussen Johannes de Doper en Jezus wordt in het Nieuwe Testament gekristalliseerd in de vergelijking tussen het doopsel met water en het doopsel met de H. Geest. “Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest”

Johannes de Doper wijst ons in deze tijd van verwachting op de boetedoening, want ik “Heer, ik ben niet waardig, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en mijn ziel zal gezond worden”.

Het sacrament van de boete, de biecht, is de gepaste en toch zozeer onderschatte voorbereiding om de Messias waardig te verwachten en waardig te kunnen ontvangen. Het is wel echt zo met ons gesteld zoals de christenen het al eeuwen zeggen: “Heer, wij zijn niet waardig dat Gij tot ons komt”. Wij belijden dat we zondaars zijn, wij kunnen slechts rekenen op Uw oneindige barmhartigheid.

“Heer, spreek slechts één woord en mijn ziel zal gezond worden. Maak mijn hart rein en ontvankelijk voor U”..

En dat kan God doen, wanneer gij Hem toestaat dat Hij Zijn barmhartigheid over u uitstort in het sacrament van de Biecht. Amen.

Uit: Jaargang Homilies Pastoor Van der Voort (+ 2011)

Na deze H. Mis van 12 uur is er diner voor wie zich vooraf hebben aangemeld. Vergeet uw foyerblaadje niet met alle ‘aangepaste’ Misuren ! Lees de nieuwsbrief, onze web, facebook; hou contact! Er is dagelijks een H. Mis vanaf zaterdag 21 december tot 7 januari 2025 !

Zalige Advent !

HUIZE Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat  
T: 00(32) 03 645 14 67 • 0483 -28 94 81

E: [foyer.marthe.robin@skynet.be](mailto:foyer.marthe.robin@skynet.be) info@huizemartherobin.net

[www.huizemartherobin.net](http://www.huizemartherobin.net) [www.facebook.com/huizemartherobin](https://www.facebook.com/huizemartherobin)