



HUIZE PASTOR BONUS - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 46 2025
Zondag 16 november
Drieëntwintigste zondag na Pinksteren

Epistel : H. Paulus aan de Filippiëzen 3, 17 – 21 ; 4, 1 - 3

Evangelie : H. Mattheüs 9, 18 – 26

Het Evangelie van deze zondag (Mattheüs 9, 18–26) vertelt ons over twee wonderen die nauw met elkaar verbonden zijn: de genezing van de vrouw die al twaalf jaar aan bloedvloeiing leed, en de opwekking van het dochtertje van het hoofd van de synagoge. Beide tekenen openbaren de macht van Christus over ziekte en dood, die het gevolg zijn van de zonde. In beide gevallen is het het geloof dat de genade aantrekt: *Uw geloof heeft u gered*, zegt Jezus tot de vrouw; en tot de bedroefde vader: *Vrees niet, maar geloof slechts*. De Kerk nodigt ons uit om dit vertrouwvolle geloof te herontdekken, dat alles van God verkrijgt.

De liturgie van deze dag, die vaak valt tussen Allerheiligen en het einde van het kerkelijk jaar, krijgt een toon van hoop. De brieflezing (Filippiëzen 3, 17–21) herinnert ons eraan dat onze ware vaderland niet hier beneden ligt: *Ons burgerschap is in de hemel; van daar verwachten wij de Heiland, de Heer Jezus Christus*. Terwijl de wereld wegzinkt in vergankelijkheid en dood, leeft de christen met het hart gericht op het eeuwige leven, vertrouwend op de beloofde verrijzenis.

De introitus Dicit Dominus: Ego cogito cogitationes pacis – *De Heer zegt: Ik denk gedachten van vrede* – drukt die zekerheid van Gods goedheid uit: Hij wil niet onze ondergang, maar ons heil. De gebeden van de Mis herhalen ditzelfde smeken: dat Gods barmhartigheid ons bevrijdt van alles wat ons van het goede afleidt, en ons schenkt wat leidt tot het eeuwige leven.

Zo laat de Kerk ons op deze 23^e zondag nadenken over de levenwekkende macht van Christus. Hij geneest gewonde zielen, wekt de geestelijk doden tot leven, en bereidt zijn gelovigen voor om

te delen in de glorie van de verrijzenis. Zijn woord blijft hetzelfde: *Vrees niet, maar geloof slechts*. In een onrustige wereld is dit rustige en vertrouwvolle geloof onze grootste schat: het verandert angst in gebed, tranen in hoop, en beproevingen in een weg naar het leven.

Meditatie – “*Vrees niet, maar geloof slechts*”

Twee gebaren spiegelen elkaar in het Evangelie van vandaag: een hand die het kleed van Christus aanraakt, en een hand die een dood meisje opricht. Heel het christelijk leven ligt tussen die twee gebaren: het geloof dat Jezus aanraakt, en de kracht van Jezus die ons opricht.

De zieke vrouw beeldt de ziel uit die gewond is door de zonde, uitgeput door haar eigen pogingen, en zich eindelijk wendt tot de enige Verlosser. Zij spreekt niet, zij vraagt niets: zij raakt slechts aan, vol geloof. Het is het stille, nederige geloof dat Gods kracht aantrekt. Jezus herkent dat geloof altijd. Hij blijft staan, keert zich om en zegt: *Dochter, uw geloof heeft u gered*.

Daarna volgt het nog grotere wonder: de opwekking van het dochtertje van Jairus. Christus komt binnen in het huis van rouw, en zijn aanwezigheid brengt rust in de verwarring. Waar men weent, spreekt Hij over slaap; waar men wanhoopt, schenkt Hij leven. Zo handelt Hij ook in onze ziel wanneer alles verloren lijkt: Hij neemt onze hand, Hij beveelt, en het leven keert terug.

Vrees niet, maar geloof slechts. Deze woorden weerklinken door de eeuwen heen tot in ieder christelijk hart. Ze leren ons te hopen tegen alle hoop in, ons niet te laten overweldigen door ziekte, angst of dood. Zelfs wanneer alles lijkt in te storten, blijft de hand van Christus uitgestrekt.

Er is slechts geloof nodig – al is het zwak, aarzelend of klein – opdat de goddelijke kracht werkzaam wordt. In het verborgene van het gebed durven wij Christus aan te raken, durven wij te geloven dat Hij alles nog kan. Dan zal te midden van onze duisternis zijn stem weerklinken: *Sta op*. En het leven zal in ons herleven, rustig en lichtend, als op de ochtend van de verrijzenis.

Teksten bezorgd door E. H. J.P. Herman

H. MISSEN in onze kapel:

*Zaterdag 15 november om **10 uur**

*Zondag 16 november om **10 uur**

Na deze H. Missen is er al een voorverkoop mogelijk van wat we aanbieden op het weekend 29-30 november, uitgezonderd de typische kerstversiering en de boeken.

Kerstgeschenken verkoop aan “weggeef” prijzen

Weekend van 29 en 30 november van 10 uur tot 17 uur

Vele mooie, soms nuttige verrassende geschenkjes voor onder de kerstboom, vanaf 1 euro, geschenkjes met een beetje nostalgie... U helpt onze foyer door dit bericht te verspreiden bij familie, vrienden en kennissen, ook op de sociale media.

Volgende H. Missen in onze kapel zijn op 6 en 7 december, telkens om 10 uur

HUIZE PASTOR BONUS vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • gsm 0483 28 94 81

huizepastorbonus@gmail.com

www.huizepastorbonus.net www.facebook.com/huizepastorbonus

Rek.nr : IBAN BE28 4024 0365 8120 / BIC KREDBEBB (KBC bank

Huize Pastor Bonus

Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

KERSTVERKOOP-WEEKEND

1^{ste} Zondag van de Advent

Zaterdag 29 november 10 -17 uur

Zondag 30 november 11-17 uur

UITZONDERLIJK LAGE PRIJZEN

KERSTVERSIERING KERSTKAARTEN KERSTGESCHENKEN

Beelden ~ Afbeeldingen ~ Decoratieve geschenken uit verschillende landen

Glas ~ Keramiek ~ Kristal ~ Tin ~ Koper ~ Aardewerk ~ Hout

Schilderijen ~ Tekeningen

Tafellinnen van verschillende maten

Boeken: geschiedenis, taal, verhalen, kunstboeken, antieke boeken

Gitaar ~ Sopraan-vedel ~ Klassieke cd's

Welkom !!!