



HUIZE PASTOR BONUS - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 42 2025
Zondag 19 oktober
Negentiende zondag na Pinksteren

Epistel : H. Paulus aan de Efeziërs 4 , 23 - 28

Evangelie : H. Matteus 22 , 1 - 14

H. Paulus aan de Efeziërs 4 , 23 - 28

> *Bekleedt u met de nieuwe mens, die naar God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid.*

Evangelie: Matteüs 22, 1-14

> *Vriend, hoe zijt gij hier binnen gekomen zonder bruiloftskleed?*

1. De gelijkenis van het bruiloftsmaal: de universele uitnodiging

In het Evangelie van deze zondag spreekt de Heer over het koninklijk bruiloftsmaal dat de koning bereidde voor zijn zoon. Dit beeld, dat vaak in de Heilige Schrift voorkomt, drukt de vreugde van het Rijk der hemelen uit: de gemeenschap van God met zijn volk, het verbond dat bezegeld is in het Bloed van Christus.

De eersten die werden uitgenodigd — de schriftgeleerden en de farizeeën — weigerden te komen. Toen zond de koning zijn dienaren naar de kruispunten der wegen om *allen die zij vonden, goeden zowel als slechten* bijeen te brengen. Zo wordt duidelijk dat de genade een universele roeping is, en dat de Kerk haar zending heeft tot alle volkeren.

2. Het bruiloftskleed: de heiligmakende genade

Dan volgt het strenge woord van de koning:

“Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed?”

Het gastmaal is gratis, maar niemand mag binnengaan zonder innerlijke voorbereiding. Het bruiloftskleed beeldt de heiligmakende genade uit: het goddelijk leven dat wij bij het doopsel ontvangen en dat door de doodzonde verloren gaat.

Wie zonder dit kleed aanzit, stelt zich voor God met een onzuiver hart: hij nadert tot de communie zonder genade, hij ontheiligt de sacramenten door onverschilligheid of huichelarij. Daarom het

strenge oordeel: *Bindt hem de handen en voeten, en werpt hem in de uiterste duisternis.*

Het heil wordt aan allen aangeboden, maar het veronderstelt bekering van het hart en trouw aan de ontvangen genade.

3. De nieuwe mens aandoen

De brief van de heilige Paulus verlicht deze gelijkenis:

> *Vernieuwt de geest van uw denken en bekleedt u met de nieuwe mens.*

Door het doopsel moet de oude mens, die door de zonde beheerst wordt, sterven, en een nieuwe mens moet geboren worden, naar het beeld van Christus. Dat is een dagelijks werk: de leugen, de toorn en de hebzucht afleggen, en de waarheid, de liefde en de zuiverheid beoefenen.

Zo bereidt de christen zich iedere dag voor om het eeuwige bruiloftsmaal binnen te gaan, door zijn doopkleed onbevlekt te bewaren. De Kerk helpt ons dit kleed te reinigen in het Bloed van het Lam, vooral door het sacrament van de biecht.

4. Het eucharistisch maal: een voorsmaak van de hemel

De gelijkenis wordt reeds op aarde vervuld: het maal van het Koninkrijk is de heilige Mis, waarin Christus zich verenigt met zijn Bruid, de Kerk

Elke Eucharistie is een goddelijke uitnodiging: *Komt, alles is gereed.* Maar men moet naderen met geloof en zuiverheid:

Laat ieder zichzelf beproeven, en zo ete hij van dit brood en drinke van deze kelk (1 Kor. 11, 28).

Wie in staat van genade communiceert, treedt reeds binnen in de feestzaal van de hemel; wie onwaardig nadert, wordt bevonden zonder bruiloftskleed.

✚ Geestelijke overweging

God nodigt ons onophoudelijk uit tot de vreugde van zijn Koninkrijk. Maar die vreugde behoort aan de zuivere harten.

Elke biecht, elke oprechte daad van berouw, elk gebaar van liefde is een draad die toegevoegd wordt aan het bruiloftskleed.

Laten wij aan de Heilige Maagd, Moeder van de Schone Liefde, vragen dat zij ons leert onze ziel voor te bereiden op de vereniging met haar Zoon.

Moge iedere Mis voor ons een waar feestmaal met God zijn: bekleed met zijn genade, vervuld van zijn licht, en bereid om eens binnen te gaan in de eeuwige feestzaal van het bruiloftsmaal van het Lam.

Tekst bezorgd door E. H. JP Herman, waarvoor onze hartelijke dank.

**Zondag 19 oktober is er GEEN H. Mis in onze kapel
Volgende H. Missen zijn op 1 ,2 en 3 november.**

De Traditie redt de Kerk van Christus !
Blijf trouw aan de Traditie: de Kerk en de Leer van de Kerk van Christus

HUIZE PASTOR BONUS vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
T: 00(32) 03 645 14 67 • gsm 0483 28 94 81
E: foyer.marthe.robin@skynet.be info@huizemartherobin.net
www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin