



HUIZE PASTOR BONUS - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 41 2025
Zondag 12 oktober
Achttiende zondag na Pinksteren

Epistel : H. Paulus aan de Korinthiërs I : I , 4 - 8

Evangelie : H. Mattheus 9 , 1 -8

De genezing van de verlamde

Onze Heer keert terug naar Kafarnaüm, “zijn stad”, en men brengt Hem een verlamde die op een bed ligt. Jezus, ziende hun geloof, zegt tot de man: “Heb vertrouwen, mijn zoon, uw zonden worden u vergeven.” Deze woorden wekken verontwaardiging bij de schriftgeleerden, die er een godslastering in zien: wie kan zonden vergeven behalve God alleen? Maar Jezus, die hun gedachten kent, verricht een dubbel wonder: Hij vergeeft de zonden en geneest het lichaam.

Deze gebeurtenis openbaart de ware macht van Christus: Hij is gekomen om de zielen te redden. Lichamelijke ziekten zijn slechts een beeld van het diepere kwaad dat de ziel verlamt – de zonde. Door de verlamde te genezen, toont de Verlosser dat Gods barmhartigheid groter is dan onze schuld en dat de vergeving van de zonden de ware genezing is.

De Kerk herinnert ons deze zondag eraan dat het christelijk leven steunt op een vertrouwend geloof in Jezus Christus. De mens kan zichzelf niet oprichten, maar slechts degene die gelooft in het woord van de Heer. Zoals de verlamde door anderen tot Jezus werd gedragen, zo worden ook wij vaak gedragen door het gebed van de Kerk, door de sacramenten en door de voorspraak van de heiligen.

De Mis van vandaag brengt evangelie, epistel en gebed in harmonie. Sint Paulus schrijft aan de Korintiërs: “Gij zijt de tempel van de levende God.” Door de vergeving worden wij waardig om in die tempel te wonen, en de genade stelt ons in staat daarin te volharden. Het introitusvers, uit psalm 118, zingt dit vertrouwen: “Heer, geef mij het leven volgens uw woord.”

Elke liturgische handeling wordt zo een verlenging van deze evangeliescène: de ziel treedt voor Christus, ontvangt de vergeving in de biecht, de kracht in de Eucharistie en de geestelijke gezondheid in de genade.

Meditatie

De verlamde stelt ieder van ons voor: wij kunnen niet tot God naderen tenzij de genade ons optilt. Jezus zegt vandaag in zijn tederheid: “Heb vertrouwen, mijn zoon, uw zonden worden u vergeven.” Laat dit woord in ons hart neerdalen. Als wij geloven in zijn macht en ons nederig laten oprichten, dan zullen onze voeten, eens onbeweeglijk, Hem volgen op de weg naar het eeuwig leven.

Onze nieuwe” **Kalender 2026**” is te koop aan 12 euro.
Bij aankoop van 5 kalenders is er een korting van 10 %

De Traditie redt de Kerk van Christus !
Blijf trouw aan de Traditie: en de Leer van de Kerk van Christus !

HUIZE Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
T: 00(32) 03 645 14 67 • gsm 0483 28 94 81
E: foyer.marthe.robin@skynet.be info@huizemartherobin.net
www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin