

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 39- 2024
Zondag 29 september
Negentiende zondag na Pinksteren

Epistel : H. Paulus aan de Efeziërs 4 , 23 - 28

Evangelie : H. Mattheus 22 , 1 – 4

Elke zondag is de viering van Christus' verrijzenis en van onze wedergeboorte door het doopsel. Daaraan herinnert ons de H. Paulus (epistel). Wij zijn tot het feestmaal in de hemelse glorie uitgenodigd. Hoe arm we ook zijn, wij mogen aanzitten wanneer wij het bruilofskleed van de genade dragen (evangelie).

Heilige Aartsengel Michaël – 29 september

De Heilige **Aartsengel** Michaël is het model van de christelijke krijger vanwege de standvastigheid die hij toonde door legioenen verdoemde geesten in de hel te werpen.

Hij is de strijder van God die niet zal tolereren dat de goddelijke Majesteit wordt uitgedaagd of beledigd in zijn aanwezigheid, en die bereid is om op elk moment het zwaard te hanteren om de vijanden van de Allerhoogste te verpletteren.

Michaël leert ons dat het niet genoeg is dat een katholiek zich goed gedraagt; het is ook zijn plicht om het kwaad te bestrijden. En niet alleen een abstract kwaad, maar het kwaad zoals het bestaat in goddelozen en zondaars. Want Michaël heeft het kwaad niet als principe in de hel geworpen, niet louter als opvatting van het intellect, ook zijn principes en concepten zijn niet vatbaar om door eeuwig vuur te worden verbrand.

De vorst van de hemelse legerscharen wierp Lucifer en zijn volgelingen in de hel, omdat hij het kwaad dat in hen bestond en waar ze van hielden, verfoeid.

We leven in een tijd van diepreligieus liberalisme. Weinig christenen hebben het idee dat ze tot een militante kerk behoren, zo militant op aarde als aartsengel Michaël en de trouwe engelen militant waren in de hemel.

We moeten ook weten hoe we de brutaliteit van goddeloosheid kunnen overwinnen. Ook wij moeten de tegenstander hardnekkig tegengaan door hem aan te vallen en hem machteloos te maken.

In deze strijd zou Michaël niet alleen ons model moeten zijn, maar ook onze hulp. De strijd tussen Michaël en Lucifer is niet gestaakt, maar gaat door en door, eeuwenlang.

Heilige Aartsengel Michaël helpt alle christenen in de strijd die zij voeren tegen de macht van de duisternis

Gebed tot de Heilige Michaël

Op 13 oktober 1884, 33 jaar voor het zonnewonder in Fatima, heeft **paus Leo XIII** na de ochtendmis in zijn Vaticaanse privékapel een visioen gehad. Hij heeft het aan zijn biechtvader toevertrouwd, die dat vervolgens als geestelijke nalatenschap doorgaf aan kardinaal Pietro Boëtto, die het visioen na de Tweede Wereldoorlog openbaar maakte.

Nadat paus Leo XIII de heilige Mis had gevierd zag hij plotseling een gebeurtenis, die alleen hij leek te zien. Hij werd lijkbleek.

Hij zag de aarde als een granaatappel openspringen. Uit de eindeloos diepe spleet stegen demonen op, die de hele aarde overspoelden, en overal dwaling, oproer, oorlog en revolutie veroorzaakten. Een wazige nevel van ongekende omvang spreidde zich uit over de hele aarde en er vielen zoveel doden dat de aarde met bloed doordrenkt was.

Op dat ogenblik zag Leo XIII hoe een leger van demonen de Kerk bestormde, gesymboliseerd door de Sint-Pietersbasiliek. De Kerk schudde dermate op haar grondvesten, dat zij ogenschijnlijk op het punt stond in te storten. En op dat ogenblik riep de Heilige Vader uit: "Maar is de Kerk dan niet meer te redden?". Toen zag hij de aartsengel Michaël uit de hemel afdalen, hoe deze begon te strijden tegen de demonen en ze versloeg. De demonen trokken zich in de bodemloze spleet van de aarde terug, die zich vervolgens sloot. Het bloed werd door de aarde opgenomen, de dichte nevel verdween, maakte plaats voor een stralende dag. Toen klonk een

stem: "Dit alles zal onder het pontificaat van een volgende paus aanvangen – en Rusland zal er de oorzaak van zijn."

Aansluitend stond hij op, ging rechtstreeks naar zijn werkkamer en schreef daar het gebed tot heilige aartsengel Michaël. Hij bepaalde dat de gelovigen dit voortaan na iedere mis moesten bidden.

In 1960 maakte paus Johannes XXIII een einde aan deze verplichting en na het Tweede Vaticaans Concilie raakte het gebed 'gemakshalve' in de vergetelheid. Johannes Paulus II probeerde het weer onder de aandacht van de katholieken te brengen.

Silvia del Rio

Het gebed tot de Heilige Michaël bleef behouden in de Traditionele Latijnse Mis. Het is meer dan nodig beroep te doen op de bijzondere bijstand en bescherming van de H. Michaël in deze tijd van apostasie en ketterij vanuit de zetel te Rome en de zwakheid van bisschoppen en priesters die daardoor meewerken aan de opstand tegen God en zo de ondergang van het katholiek geloof steunen.

Bid dit gebed dagelijks en als het kan, meerdere keren per dag:

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd; wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Dat God hem gebiede zo smeken wij. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rond dwalen, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Alle godsdiensten gelijk zoals paus Franciscus nu verkondigt?

Paus Leo XII was duidelijk in zijn encycliek *Ubi Primum* uit 1824:

Het is onmogelijk voor de meest ware God, die de Waarheid zelf is, de beste, de wijste Voorziener en de Beloner van goede mensen, om alle sekten die valse leringen belijden die vaak tegenstrijdig met elkaar zijn en tegenstrijdig zijn, goed te keuren en eeuwige beloningen aan hun leden te geven. Want wij hebben een zekerder woord van de profeet, en door u te schrijven, spreken wij wijsheid onder de volmaakten; niet de wijsheid van deze wereld, maar de wijsheid van God in een mysterie.

Daardoor worden wij onderwezen, en door goddelijk geloof houden wij vast aan één Heer, één geloof, één doop, en dat er geen andere naam onder

de hemel aan de mensen gegeven is dan de naam van Jezus Christus van Nazareth, waarin wij zalig moeten worden. Daarom belijden wij dat er geen redding is buiten de Kerk.

Wij blijven trouw aan de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk, gesticht door Jezus Christus !

Laat u niet in verwarring brengen en help wie het nodig hebben .

Volgende H. Mis in onze kapel op zondag 13 oktober om 12.15 uur
Foyer (HUIZE) Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930
Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be
info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin