



**HUIZE PASTOR BONUS - Brasschaat**  
**wekelijks foyerblaadje nr 37 2025**  
**Zondag 14 september**  
**Kruisverheffing**

**Epistel** : H. Paulus aan de Filippenzen 2, 5 - 11

**Evangelie** : H. Johannes 12, 31 - 36

Op deze zondag 14 september viert de Kerk met luister het feest van de Kruisverheffing. Dit feest, in de 4e eeuw ontstaan, herdenkt zowel de ontdekking van het Kruis door de heilige Helena als de terugkeer ervan naar Jeruzalem nadat het door de Perzen was buit gemaakt. De liturgie nodigt ons uit het teken van ons heil te aanschouwen: een werktuig van lijden dat tot werktuig van glorie is geworden.

Het introïtus neemt de woorden van psalm 66 op: *Nos autem gloriari oportet in cruce Domini nostri Jesu Christi*. Daarmee wordt de toon voor de hele Mis gezet: het kruis is geen vloek meer, maar juist de plaats waar Gods liefde zich tot het uiterste openbaart. De priester viert in rood, de kleur van bloed en overwinning, als herinnering dat het Kruis het hoogste altaar is van Christus' offer.

Het-epistel (Fil. 2, 5-11) verkondigt de vernedering van de Zoon van God tot de dood, en wel de dood aan het kruis. Maar juist in deze vernedering ligt zijn verhoging: *God heeft Hem verheven en Hem een Naam gegeven boven alle namen*. Het hele christelijke leven draagt dit paasmysterie in zich: nederigheid, gehoorzaamheid en zelfgave openen de weg naar de glorie van de verrijzenis.

Het evangelie (Joh. 12, 31-36) geeft ons de woorden van Jezus: *Wanneer Ik van de aarde zal zijn verheven, zal Ik allen tot Mij trekken.*"

De verhoging van Christus aan het kruis is reeds zijn triomf; zij trekt de zielen naar het licht.

De Kruisverheffing is daarom de verkondiging dat de weg van het heil loopt via zelfverloochening en offerliefde.

Dit feest komt midden september, als een licht vóór de herfst: het herinnert ons dat het Kruis, dat wij elke dag op onszelf tekenen, niet allereerst een teken van lijden is, maar van overwinning. De christen vindt er de bron van zijn kracht in de beproevingen en het onderpand van zijn hoop.

Moge de liturgie van vandaag ons leren het Kruis met liefde te kussen, het in ons leven met geduld te dragen en de glorie ervan aan de wereld te verkondigen. Want per crucem ad lucem: door het Kruis gaan wij naar het licht en het eeuwige leven.

### **Gebed tot het Heilig Kruis**

Heer Jezus Christus,  
Gij hebt Uw armen uitgestrekt aan het kruis  
om de wereld te omhelzen met Uw liefde.  
Wij aanbidden Uw heilig Kruis,  
teken van overwinning en bron van leven.

Leer ons onze dagelijkse kruisen te dragen  
met geduld en vertrouwen,  
en verenig ons lijden met het Uwe,  
opdat het vruchtbaar wordt voor onze zielen  
en voor de Kerk.

Heilig Kruis van Jezus,  
wees ons licht in de duisternis,  
onze kracht in de beproeving,  
en onze hoop in het uur van de dood,  
opdat wij eens mogen delen  
in de glorie van de verrijzenis. Amen.

*Tekst bezorgd door E. H. J P Herman. Met dank !*

### **!!! Geen H. Mis op zondag 14 september in onze kapel**

HUIZE PASTOR BONUSs vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930  
Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • gsm 0483 28 94 81

E: [foyer.marthe.robin@skynet.be](mailto:foyer.marthe.robin@skynet.be) i [nfo@huizemartherobin.net](mailto:nfo@huizemartherobin.net)

[www.huizemartherobin.net](http://www.huizemartherobin.net) [www.facebook.com/huizemartherobin](https://www.facebook.com/huizemartherobin)

