

## HUIZE MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje 34 - 2025

Zondag 24 augustus

Elfde zondag na Pinksteren

**Epistel** : H. Paulus aan de Koriethiërs: I : 15 ,1 - 10

**Evangelie** : H. Marcus 7 , 31 - 37

De wonderen van de Verlosser zijn meer dan een teken van zijn macht en goedheid; ze zijn ook een symbool van wat genade doet in de diepste diepten van zielen. De Efeze die de doofstomme genas herhaalt de Kerk voor ieder van ons bij het doopsel: "open u". Het is het werk van de Kerk, net als dat van Christus, om ons open te stellen voor de dingen van God.

Christelijke catechese, trouw aan ons overgeleverd door de apostelen, leert ons wat we moeten geloven: allereerst de verlossende dood van Jezus en zijn opstanding, de basis van ons geloof. Dit is het goede nieuws van verlossing dat de Kerk onophoudelijk over de hele wereld blijft verkondigen: toegang tot God hersteld voor de mensheid door de verdrijving van Satan en Christus' overwinning op zonde en dood. In de Mis van vandaag zingen we van de almacht en oneindige goedheid van God, die, nadat hij zijn volk gered heeft, hen in zijn Kerk verzamelt en hen verblijdt met zijn bescherming.

### MEDITATIE

We moeten goed kijken naar wat de mens doof maakt. Adam en Eva waren de eersten die doof werden toen ze zijn woorden hoorden, en wij na hen ook, zodat we de liefdevolle ingevingen van het eeuwige Woord niet meer kunnen horen of begrijpen. Toch weten we heel goed dat het eeuwige Woord in de kern van ons wezen is, zo onuitsprekelijk dicht bij ons en in ons, dat ons wezen, onze eigen natuur, onze gedachten, alles wat we kunnen benoemen, zeggen of begrijpen, niet zo dicht bij ons zijn en niet zo intiem bij ons aanwezig zijn als het eeuwige Woord is. Maar de mens hoort dit alles niet vanwege *de grote*

doofheid waarmee hij is behept..... Tegelijkertijd zijn zijn andere vermogens zo aangetast dat hij ook stom is geworden en zichzelf niet kent. Als hij over zijn innerlijke zelf zou willen praten, zou hij dat niet kunnen, niet wetend waar hij staat en niet wetend hoe hij is...

Wat is dan dit schadelijke gefluister van de Vijand? Het is al de wanorde die hij je laat zien onder zijn glinsterende kant en die hij je laat accepteren, door de liefde of het opnieuw zoeken naar de geschapen dingen te gebruiken, van deze wereld en alles wat eraan vastzit: goederen, eer, zelfs vrienden en verwanten, zelfs je eigen natuur, kortom, alles wat de smaak voor de goederen van deze gevallen wereld je brengt. Het is van dit alles dat hij fluistert...!

Dan komt Onze Lieve Heer: hij steekt zijn heilige vinger in het oor van de man, en speeksel op zijn tong, zodat de man weer gaat spreken.

*Johann Tauler, Sermoen*

Tekst bezorgd door E. H. JP Herman

### H. Missen in onze kapel

Geen H. Mis op

**Zondag 24 juli**

### Opnieuw H. Missen in onze kapel vanaf

\*Vrijdag 29 augustus

H. Mis om 8 uur

\*\*Zaterdag 30 augustus

H. Mis om 8 uur

**\*Zondag 31 augustus**

**H. Mis om 10 uur**

De Traditie redt de Kerk van Christus !

Blijf trouw aan de Traditie !

HUIZE Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • gsm 0483 28 94 81

E: [foyer.marthe.robin@skynet.be](mailto:foyer.marthe.robin@skynet.be) i nfo@huizemarth robin.net

[www.huizemarth robin.net](http://www.huizemarth robin.net) [www.facebook.com/huizemarth robin](https://www.facebook.com/huizemarth robin)

