

HUIZE MARTHE ROBIN - Brasschaat  
wekelijks foyerblaadje nr 3- 2025  
Zondag 19 januari

## TWEEDE ZONDAG NA DRIEKONINGEN

*Epistel* : H. Paulus aan de Romeinen 12 , 6 - 16

*Evangelie* : H. Johannes 2 , 1 – 11

### Het evangelie van deze 2de zondag na Driekoningen

(Johannes 2, 1-11) neemt ons mee naar de bruiloft van Kana, waar Jezus zijn eerste openbare wonder verricht. Deze passage, rijk aan spirituele betekenissen, onthult ons de zending van Christus, de plaats van Maria in het heilsplan en de transformerende kracht van de goddelijke genade.

Tijdens deze bruiloft raakt de wijn op, en Maria, opmerkzaam en meelevend, richt zich tot haar Zoon: "*Ze hebben geen wijn meer.*" Met deze eenvoudige woorden toont zij haar rol als voorspreekster voor de mensheid, een rol die zij door de hele geschiedenis van de Kerk blijft vervullen. Haar woorden tot de dienaren, "*Doe maar wat Hij u zegt,*" zijn een uitnodiging tot volledig vertrouwen en gehoorzaamheid aan Jezus. Ze klinken ook vandaag nog als een oproep om ons leven in de handen van de Heer te leggen en zijn wil te aanvaarden.

Door water in wijn te veranderen, onthult Jezus niet alleen zijn goddelijke macht, maar ook de overvloed van de genade die Hij schenkt aan wie in Hem gelooft. Het water, symbool van het gewone leven, wordt wijn, beeld van vreugde en goddelijk leven. Dit wonder kondigt zo het mysterie van de Eucharistie aan, waarin Christus brood en wijn verandert in zijn Lichaam en Bloed. Hij geeft ons niet alleen wat we nodig hebben om te leven, maar wat we nodig hebben om in God te leven.

Deze passage is ook een profetie van het geestelijke huwelijk tussen Christus en zijn Kerk. Als Bruidegom geeft Jezus zich volledig om zijn Bruid te heiligen en haar volmaakte vreugde te schenken. Hij nodigt ons uit om deel te nemen aan deze intieme eenheid met Hem, door een leven van geloof, gebed en liefde.

Laten we ons op deze zondag laten aanspreken door dit wonder. Hebben wij vertrouwen in de voorspraak van Maria? Zijn wij bereid om "*alles te doen wat Hij ons zegt*"? Aanvaarden wij dat Christus

ons leven, onze zwakheden en armoede verandert in nieuwe rijkdom en diepe vreugde?

Moge dit evangelie ons aansporen om ons leven in alle nederigheid aan Christus aan te bieden, zodat Hij het kan transformeren en vullen met zijn overvloedige genade. Moge deze zondag voor iedereen een moment zijn van innerlijke vernieuwing, een gelegenheid om de heerlijkheid van Christus te aanschouwen en te groeien in geloof.

### MEDEDELINGEN : H. Missen en nieuwjaarsreceptie

**\*Zondag 19 januari :**

H. Mis om **12 uur**

### Tijdens deze komende week !

Vanaf maandag 20 januari tot en met zaterdag 25 januari

\*H. Missen om 8 uur

**\*Zondag 26 januari :**

H. Mis om **10 uur**,

waarna onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie !

HUIZE Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • GSM : 0483 -28 94 81

E: [foyer.marthe.robin@skynet.be](mailto:foyer.marthe.robin@skynet.be) info@huizemarth robin.net

[www.huizemarth robin.net](http://www.huizemarth robin.net) [www.facebook.com/huizemarth robin](https://www.facebook.com/huizemarth robin)

Rekening nr. BE28 4024 0365 8120