

HUIZE MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje 29 2025

Zondag 20 juli

Zesde zondag na Pinksteren

Epistel : H. Paulus aan de Romeinen 6 ,3 – 11

Evangelie : H. Marcus 8 , 1 - 9

« Ik heb medelijden met deze menigte » (Mc 8,2)

Deze zondag laat de Kerk ons mediteren over een van de meest ontroerende wonderen van onze Heer: de vermenigvuldiging van de zeven broden voor een hongerige menigte. Al drie dagen lang volgen deze mannen, vrouwen en kinderen Jezus in de woestijn, zonder aan voedsel te denken, alleen aangetrokken door zijn woord. Als Hij hun ellende ziet, laat Christus zich raken en zegt: « *Ik heb medelijden met deze menigte.* »

Wat een tederheid in dit goddelijk hart! Jezus kijkt niet alleen naar de ziel, maar ook naar het lichaam. Hij ziet de vermoeidheid, de honger, de broosheid van deze menigte. En Hij wil hen niet zonder voedsel wegsturen, “opdat zij niet bezwijken op de weg”. Hier is een Verlosser die zich buigt over de concrete noden van zijn schepselen, en met vaderlijke zorg voorziet.

Maar dit wonder verwijst naar een ander, veel kostbaarder brood: de Eucharistie. In de woestijn verzadigt Jezus het lichaam om het hart voor te bereiden op het brood uit de hemel. Zoals Hij de broden zegent vóór Hij ze uitdeelt, zo zal Hij ook het mystieke brood zegenen in de Bovenzaal, en elke dag opnieuw op onze altaren. Het eucharistisch wonder overtreft dat van de vermenigvuldiging: het is geen gewoon brood dat vermenigvuldigd wordt, maar het levende Brood uit de hemel, -zZijn eigen Lichaam, gegeven voor het leven van de wereld.

De menigte is verenigd rond Jezus. Zij luistert, zij vast, zij hoopt, zij ontvangt. Het is het beeld van de Kerk: het gelovige volk verzameld rond zijn Heer, aandachtig voor zijn Woord, gevoed door zijn sacramenten. Die hongerige menigte, dat zijn wij, elke zondag, als we met geloof, verlangen en nederigheid naar de H. Mis komen.

Laten we de Heer vragen dat Hij ons aandachtig maakt voor zijn Woord, hongerig naar zijn Eucharistie, en vol vertrouwen in zijn goddelijke Voorzienigheid. En vooral: laten we in elke H. Mis dat zelfde medelijdende gezicht herkennen: « *Ik heb medelijden met deze menigte.* » -Tekst bezorgd door E.H. J.P.Herman

H. Missen in onze kapel

*Zaterdag 19 juli : H. Mis om 10 uur

*Zondag 20 juli : H. Mis om 10 uur

*Maandag 21 juli : H. Mis om 10 uur

***Zondag 27 juli is er GEEN H. Mis in onze kapel**

Vanaf dinsdag 29 juli tot 7 september zal er -uitgezonderd van 21 tot 28 augustus - alle dagen een H. Mis zijn in onze kapel.

Hiervoor een zeer bijzondere dank aan E. H. Jean-Pierre Herman, onze ‘pater Herman’! -(IBP)

De Traditie redt de Kerk van Christus !

HUIZE Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • gsm 0483 28 94 81

E: foyer.marthe.robin@skynet.be i nfo@huizemarth robin.net

www.huizemarth robin.net www.facebook.com/huizemarth robin