

HUIZE MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 28 2025
Zondag 13 juli

Vijfde Zondag na Pinksteren

Epistel : Brief van de H. Apostel Petrus I ;3 , 8 - 15

Evangelie : H. Mattheus 5 ,20 – 24

De vergeving van het hart

Het Evangelie van deze zondag stelt ons voor een radicale eis van de naastenliefde: *Indien uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die der schriftgeleerden en farizeeën, zult gij het Rijk der hemelen niet binnengaan.* Christus beperkt Zich niet tot het verbod op moord; Hij veroordeelt ook haat, woede en innerlijk misprijzen: *Al wie boos is op zijn broeder, is strafbaar voor het gerecht.*

De Heer verandert de Wet niet, Hij brengt haar tot volmaaktheid. Waar men zich vroeger tevreden stelde met een uiterlijke moraal, vraagt Jezus een innerlijke zuiverheid: Hij wil het hart. Hij wil een echte, oprechte liefde, zonder schijnheiligheid. Hij verlangt dat de mens niet alleen afziet van geweld, maar ook van oordeel, afwijzing en geroddel.

Dit gebod van de liefde is zo ernstig dat Christus de verzoening met onze naaste belangrijker acht dan de eredienst aan God: *Als gij dus uw offergave naar het altaar brengt en daar te binnen schiet dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gave daar voor het altaar... en ga u eerst met uw broeder verzoenen.* Met andere woorden: God wil onze gebeden, onze offers of onze daden niet, zolang we wrok, vijandigheid of bitterheid in ons hart bewaren.

Dit is geen bijkomstigheid: het is een voorwaarde voor het heil. Het is niet genoeg om godsdienstige plichten na te komen; men moet werkelijk liefhebben, van harte vergeven. Dat is de gerechtigheid die die van de farizeeën te boven gaat.

Laten wij tijdens deze zondagse Mis de genade vragen van een zuiver, nederig en vergevingsgezind hart. Laten wij niet wachten tot de ander de eerste stap zet. Wij moeten naar hem toe gaan. Een christen rekent niet af, koestert geen wrok: hij vergeeft. Hij zegt niet alleen: *ik wens hem geen kwaad toe*, maar hij bidt voor hem en zoekt toenadering.

Zo zullen wij werkelijk kinderen zijn van onze Vader die in de hemel is.

Zondag 13 juli is er GEEN H. Mis in onze kapel

Volgende H. Missen in onze kapel:

***Zaterdag 19 juli : H. Mis om 10 uur**

***Zondag 20 juli : H. Mis om 10 uur.**

***Maandag 21 juli : H. Mis om 10 uur**

Vanaf woensdag 30 juli en tot en met 20 augustus zullen we de meeste dagen een H. Mis hebben in onze kapel: daarna opnieuw van maandag 29 augustus tot en met zondag 7 september .

Hiervoor een zeer bijzondere dank aan E. H. Jean-Pierre Herman, onze 'pater Herman' die dit mogelijk maakt -IBP . **Deo gratias !**

HUIZE Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • gsm 0483 28 94 81

E: foyer.marthe.robin@skynet.be i nfo@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin

