

HUIZE MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje 26 2025

Zondag 29 juni

Hoogfeest van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus

Epistel : Handelingen van de Apostelen 12 , 1 - 11

Evangelie : H. Mattheus 16 ,13 - 19

Hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus

Op deze 29e juni viert de Kerk in één enkel hoogfeest de twee zuilen waarop zij sinds het begin rust: de heilige Petrus, de visser die vorst der apostelen werd, en de heilige Paulus, de vroegere vervolger die apostel der heidenen werd. De een ontving de sleutels van het Koninkrijk, de ander de zending om de Naam van Christus tot aan de uiteinden van de aarde te verkondigen. Beiden hebben hun bloed vergoten te Rome, het nieuwe Jeruzalem, om hun geloof in Jezus Christus, de enige Verlosser en Heer van de geschiedenis, te belijden.

Petrus herinnert ons aan het primaat van het geloof dat wordt beleden in de zichtbare Kerk: «Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God» (Mt 16,16). Paulus spoort ons aan dit geloof tot in het martelaarschap te dragen, met een hart dat brandt van liefde voor de zielen: «Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof bewaard» (2 Tim 4,7). Hun getuigenis klinkt nog steeds in onze wereld die dorst naar waarheid en houvast, en spoort ons aan onze trouw aan Christus in en door de Kerk te vernieuwen.

Het is ook in deze junimaand dat in vele bisdommen priesterwijdingen plaatsvinden. Het verband tussen het feest van de apostelen en het priesterschap is niet toevallig: het zijn immers de apostelen die van onze Heer de zending ontvingen om zijn Kerk te heiligen, te onderwijzen en te leiden, en het zijn hun opvolgers – de bisschoppen – die door handoplegging de genade van het priesterschap doorgeven. Iedere priester die gewijd wordt, wordt gelijkvormig aan Christus als Hoofd en Herder; hij wordt geroepen, samen met de apostelen, het kruis van de zielen te dragen, de

waarheid in katholieke eenheid te verkondigen en het heilig Offer op te dragen voor het heil van de wereld.

Laten wij op deze dag bidden voor de nieuwgewijde priesters, die voor het eerst het altaar bestijgen, zoals Petrus en Paulus de Calvarieberg opgingen; laten wij ook bidden voor priesterroepingen en voor de trouw van alle priesters in hun apostolische zending. Mogen de heilige apostelen voor ons ten beste spreken, voor onze parochie en voor de gehele Kerk.

«O Roma felix, die door het glorierijke bloed van twee Vorsten werd geheiligd!»

Gelukkig zijt gij, Rome, geheiligd door het bloed van de twee vorsten!

Tekst : E. H. Jean Pierre.Herman

Zondag 29 juni GEEN H. Mis in onze kapel !

Volgende H. Missen in onze kapel:

*Woensdag, 2 juli : H. Mis om 8 uur

*Donderdag 3 juli : H. Mis om **10 uur** waarna **Aanbidding**

*Vrijdag 4 juli : H. Mis om 8 uur

*Zaterdag 5 juli: H. Mis om **10 uur**

***Zondag 6 juli** : H. Mis om, **10 uur**

Na deze H. Mis verwelkomen wij de Braziliaanse Padre Rafaël die hier reeds te gast was in het jaar 2016

*Maandag 7 juli: H. Mis om 8 uur

Tijdens de twee maanden juli en augustus zullen we vele dagen een H. Mis hebben in onze kapel . /

Zaterdag 28 juni: Wijdingen te Courtalain

Het IBP - Institut Bon Pasteur - verheugt zich u mee te delen dat zij nu zaterdag 28 juni te Courtalain 5 priester wijdingen en 4 diaken wijdingen hebben. Proficiat ! Laten wij ons verenigen in gebed ! De gemeenschappen trouw aan de Traditie hebben de roepingen ! De Traditie redt de Kerk van Christus !

HUIZE Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • gsm 0483 28 94 81

E: foyer.marthe.robin@skynet.be i nfo@huizemarth robin.net

www.huizemarth robin.net www.facebook.com/huizemarth robin

