

## FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje 15 2025

Zondag 13 april

**Palmzondag**

*Epistel* : H. Paulus aan de Filippiërs 2, 5 - 11

*Evangelie* : H. Mattheus 26, 1 – 75 ; 27, 1 - 66

Lijdensverhaal

### **Palmzondag – De Koning komt zijn stad binnen**

Vandaag herdenken we de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen juichen Hem toe: “Hosanna, zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!” Maar dezelfde menigte zal enkele dagen later roepen: “Kruisig Hem!”

Dit schrijnende contrast zet de toon voor de Goede Week. Jezus wordt toegejuicht als Koning, maar Hij is geen koning zoals de wereld er één verwacht. Hij komt niet te paard, maar op een ezel. Hij komt niet om te heersen met macht, maar om te dienen en zijn leven te geven uit liefde.

De palmtakken die we meedragen, zijn niet zomaar symbolen. Ze drukken ons geloof uit: wij erkennen Jezus als onze Koning. Maar tegelijk zijn ze een oproep: zullen wij Hem ook trouw blijven als het moeilijk wordt? Willen we Hem volgen, niet alleen in momenten van vreugde, maar ook in zijn lijden?

In de liturgie van deze dag ontmoeten we beide kanten: de vreugde van de intocht én het lijden van de kruisweg. De Passie van Christus wordt gelezen. Het is geen droevig verhaal, maar het hart van ons geloof. Jezus ondergaat zijn lijden niet passief – Hij kiest ervoor, uit liefde voor ons.

De Goede Week is begonnen. Het is een heilige tijd, waarin we worden uitgenodigd om dichterbij Jezus te komen, vooral door het meevieren van de liturgie. Laat ons met een gelovig hart deze dagen binnengaan, op weg naar Pasen. Samen met Hem dragen we het kruis – om ook met Hem te verrijzen.

### **Goede Week**

Tijdens de Goede Week hebben wij geen H. Missen in onze kapel. Wie willen kunnen op **Goede Vrijdag om 15 u** mee komen bidden.

Wij bidden;

\*Improperia : Mijn volk, wat heb Ik u misdaan? Antwoord Mij

\*Lijdensverhaal volgens de evangelist Johannes (3 lezers gevraagd)

\*Kruisweg ( voorlezer gevraagd)

\*Noveengebed tot de Goddelijke Barmhartigheid - Dag 1

\*Kroontje van Barmhartigheid

### **Pasen- Verrijzenis van de Heer**

#### **Zondag 20 april:**

H. Mis om 10 uur

Tijdens deze H. Mis 2de omhaling Br. Delen voor het priesterfonds

#### **Maandag Tweede Paasdag**

H. Mis om 10 uur

#### **Dinsdag tot en met Vrijdag**

H. Mis om 8 uur

#### **Zaterdag 26 april**

H. Mis om 10 uur

Na deze H. Mis vrijwilligerswerk tot 12.30u samen met 3 seminaristen die hier hun Paasvakantie doorbrengen.

Na het werk verbroedering met hen tijdens een aangeboden lunch. Graag vooraf melden of u meehelpt. Wij rekenen op groot en klein !

#### **Zondag 27 april**

H. Mis om 10 uur

Foyer( HUIZE) Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: [foyer.marthe.robin@skynet.be](mailto:foyer.marthe.robin@skynet.be)

[info@huizemartherobin.net](mailto:info@huizemartherobin.net)

[www.huizemartherobin.net](http://www.huizemartherobin.net) [www.facebook.com/huizemartherobin](https://www.facebook.com/huizemartherobin)

Rek.nr : IBAN BE28 4024 0365 8120 / BIC KREDBEBB (KBC bank)