

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 13 2025
zondag 30 maart 2025
VIERDE ZONDAG VAN DE VASTEN

Epistel : H. Paulus aan de Galaten 4 , 22 - 31

Evangelie : H. Johannes 6 , 1 - 15

Vierde zondag in de Vastentijd *Laetare* – Een paasstraal
midden in de vastentijd

Op deze vierde zondag van de vasten nodigt de liturgie ons uit tot geestelijke vreugde midden in de strijd van boetedoening. De naam van deze zondag, Laetare, komt van het eerste woord van het introitus: Laetare, Jerusalem – “Verheug u, Jeruzalem”. Het herinnert ons eraan dat christelijke vreugde onlosmakelijk verbonden is met hoop, zelfs in beproeving.

De liturgische kleur roze – alleen gebruikt op deze zondag en op Gaudetezondag – geeft een tijdelijke verlichting van het vasten aan. Het is een pauze in de soberheid, om ons te herinneren aan het doel van onze ascese: de verrijzenis van Christus. Het paaslicht werpt reeds zijn glans vooruit, en de Kerk, als een tedere Moeder, spoort ons aan om vol te houden met een hart verruimd door de liefde.

Het evangelie (Johannes 6, 1-15) toont ons de vermenigvuldiging van de broden: een schitterend voorafbeelding van de Eucharistie, het brood des levens dat ons geschonken wordt in de woestijn van deze wereld. Christus voedt de menigte met vijf gerstebroden – symbool van de gezuiverde zintuigen – en twee vissen – beeld van Zijn leer en mysterie. Dit wonder verwijst naar de gave van Witte Donderdag: het Allerheiligste Sacrament.

Het epistel (Galaten 4, 22-31) stelt Hagar en Sara tegenover elkaar, de slavernij van de Wet en de vrijheid van de genade. Wij zijn kinderen van de belofte, van het hemelse Jeruzalem, vruchtbaar door het kruis. Daarom zingen wij vandaag:

“Verheug u, gij onvruchtbare die niet baarde”: de menselijke onvruchtbaarheid wordt vervuld door goddelijke vruchtbaarheid. Deze zondag roept ons op om de blik op te heffen: Christus is nabij. Hij komt de gebrokenen van hart troosten, de hongerigen verzadigen, vreugde doen opbloeien in de woestijn van de ziel. Door trouw te blijven aan de werken van de vasten – gebed, vasten en aalmoezen – proeven wij reeds hier op aarde de eerste vruchten van de paasvreugde.

-E. H. Herman

H. Missen

*Zaterdag 29 maart : H. Mis om 10 uur

met Biechtgelegenheid voor en na de H. Mis

*Zondag 30 maart : H. Mis om **11 uur** waarna Vastendiner

*Maandag 31 maart : H. Mis om 8 uur

*Dinsdag 1 april : H. Mis om 8 uur

Op vrijdag in de Vasten om 15 uur: **Kruiswegmeditatie**

Vergeet het **Halfvastendiner** niet ! We verwachten ten laatste woensdagavond uw inschrijving = betaling en keuze van menu voor zover “uw” keuze van hoofdschotel nog voorradig is...Het wordt zeker een gezellig mekaar ontmoeten.

Broederlijk Delen

Een vrij goede inzet bij onze 1^{ste} omhaling geeft ons de som voor 4 zondagen reisonkosten-vergoeding voor de priester die een weekend komt voor H. Missen op zaterdag en zondag. Maar...nog vele ‘zondagen’ wachten op uw financiële hulp en waardering voor dit christelijk initiatief .

Wij danken **E. H. Markiewicz** die ons vanaf 2022 meerdere weekends hielp met H. Missen en andere Sacramenten. Wij moeten nu helaas afscheid nemen van hem, omdat hij voor zijn apostolaat op 1 april vertrekt naar Australië. Wij wensen hem daar in Sydney een heel mooi en vruchtbaar apostolaat !

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin

Rek.nr : IBAN BE28 4024 0365 8120 / BIC KREDBEBB (KBC bank

