

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 12 2025

zondag 23 maart 2025

DERDE ZONDAG VAN DE VASTEN

Epistel : H. Paulus aan de Efeziërs 5, 1 - 9

Evangelie : H. Lucas 11, 14 - 28

De geestelijke strijd van de christen

De vastentijd is een periode van zuivering en strijd tegen de zonde. Op deze derde zondag waarschuwt de Kerk ons voor het gevaar van de duivel en de noodzaak van geestelijke waakzaamheid. De liturgie van vandaag herinnert ons eraan dat het christelijk leven een voortdurende strijd is tegen de machten van het kwaad, maar ook een verlichte weg onder de leiding van Christus.

Het Evangelie (Lc 11, 14-28) vertelt een indrukwekkende episode: Jezus drijft een demon uit een bezetene, en onmiddellijk beschuldigen de farizeeën Hem ervan dit te doen met de macht van Beëlzebub. De Heer antwoordt door de absurditeit van hun redenering aan de kaak te stellen: "Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, stort in." Hij onthult daarmee dat het kwaad georganiseerd is en dat Satan zichzelf niet bestrijdt. Maar bovenal bevestigt Hij met gezag dat Hij sterker is dan de helse vijand: "Als Ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God tot u gekomen."

Deze scène herinnert ons aan een essentiële waarheid: er is geen neutraliteit in het geestelijk leven. "Wie niet met Mij is, is tegen Mij." Christus roept ons op om duidelijk partij te kiezen. Wie een demon verdrijft, maar zijn ziel niet met God vult, loopt het risico opnieuw door het kwaad te worden overgenomen, en zijn uiteindelijke toestand wordt erger dan de eerste. Het is dus niet voldoende om de zonde af te zweren; we moeten ons hart vullen met de goddelijke aanwezigheid door gebed, geloof en naastenliefde.

Het Epistel (Ef 5, 1-9) bouwt hierop voort. Sint-Paulus herinnert ons eraan dat wij vroeger duisternis waren, maar nu licht in de Heer zijn. De christen is geroepen om alles wat de ziel bezoedelt te vermijden en gerechtigheid, goedheid en waarheid te beoefenen. Deze passage waarschuwt tegen mede plichtigheid aan slechte daden: wie leeft volgens de zeden van de wereld, verwijdt zich van God en verzwakt zijn ziel.

Deze zondag nodigt ons dus uit tot een oprecht gewetensonderzoek. Is ons geloof een volledige toewijding, of blijven we lauw? Heeft het gebed een centrale plaats in ons leven? Nemen we de strijd tegen onze gebreken serieus?

Christus toont zijn soevereiniteit over het kwaad door de demon uit te drijven. Maar Hij herinnert ons eraan dat deze overwinning in ieder van ons moet worden gerealiseerd. Door onwankelbare trouw, een leven van gebed en de sacramenten, kunnen we ware kinderen van het licht worden. Moge deze vastentijd ons helpen onze ziel te zuiveren en met God te vullen, zodat we met Sint-Paulus kunnen zeggen: "Niet ik leef, maar Christus leeft in mij." (Gal 2, 20).

*Zondag 23 maart is er GEEN H. Mis in onze kapel

*Zaterdag 29 maart : H. Mis om 10 uur
met Biechtgelegenheid voor en na de H. Mis

*Zondag 30 maart : H. Mis om **11 uur** waarna Vastendiner

*Maandag 31 maart : H. Mis om 8 uur

*Dinsdag 1 april : H. mis om 8 uur

Op vrijdagden om 15 uur in de Vasten : Kruiswegmeditatie .

Vergeet het Halfvastendiner niet ! Verwachten ten laatste dinsdag uw inschrijving en betaling vooraf.

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • gsm 0483 28 94 81

E: foyer.marthe.robin@skynet.be i nfo@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin

Rek.nr : IBAN BE28 4024 0365 8120 / BIC KREDBEBB (KBC bank