



**HUIZE PASTOR BONUS - Brasschaat**  
**wekelijks foyerblaadje nr 11 2026**  
**Zondag 15 maart**  
**Vierde zondag van de Vasten - Laetare**

**Epistel** : H. Paulus aan de Galaten 4 , 22 - 31

**Evangelie** : H. Johannes 6 , 1 - 15

**Vierde zondag van de Vasten — Laetare**

Midden in de heilige veertigdagentijd laat de Kerk vandaag een toon van vreugde horen. Het Introitus van de Mis begint met de woorden van de profeet Jesaja:

*Laetare, Jerusalem : et conventum facite omnes qui diligitis eam ; gaudete cum laetitia...* —

« Verheug u, Jeruzalem: verzamelt u allen die haar liefhebt; verheugt u met blijdschap. »

Deze uitnodiging kan verrassend lijken midden in een tijd van boete. Maar de Kerk, een wijze moeder, weet dat de ziel een glimp van het paaslicht nodig heeft om te volharden in de inspanning van de Vasten. Zoals in het hart van de nacht reeds de dageraad verschijnt, zo laat de liturgie ons vandaag de vreugde van de naderende verrijzenis zien.

Daarom heeft de liturgie vandaag een bijzonder karakter. De gewaden mogen roze zijn, een teken van vreugde die nog getemperd is door de boetedoening. Ook het orgel en de bloemen kunnen met meer vrijheid gebruikt worden. Alles kondigt aan dat wij reeds de helft van de weg naar het Paasfeest hebben afgelegd.

Het Evangelie van deze zondag (Johannes 6, 1-15) verhaalt de wonderbare broodvermenigvuldiging. Jezus voedt de menigte in de woestijn. Dit teken kondigt de Eucharistie aan, het ware brood dat Christus zal geven voor het leven van de wereld. Zo herinnert de Kerk ons eraan dat het doel van de Vasten is ons hart te zuiveren om

dieper deel te nemen aan het paasmysterie en aan het eucharistisch gastmaal.

De kerkvaders zien in deze broodvermenigvuldiging ook een beeld van de goddelijke genade: wat de mens nederig aan Christus aanbiedt — vijf broden en twee vissen — wordt in zijn handen een overvloedige spijs.

**Meditatie**

De zondag van Laetare leert ons dat christelijke boete nooit een droefheid zonder hoop is. Zij is een weg naar vreugde. Hoe meer de ziel zich losmaakt van de zonde, hoe meer zij in staat wordt de ware vertroosting van God te smaken.

Midden in onze Vasten zegt de Kerk ons daarom: laten wij volharden. Pasen nadert. Als wij trouw blijven aan gebed, vasten en naastenliefde, zal Christus zelf in ons de vruchten van zijn genade vermenigvuldigen.

Vrijdagnamiddag om 15u kan u in stilte de Kruisweg komen bidden in onze kapel

**Volgende zondag, 15 maart, is er GEEN H. Mis in onze kapel**

HUIZE PASTOR BONUS vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat  
T: 00(32) 03 645 14 67 • gsm 0483 28 94 81  
[huizepastorbonus@gmail.com](mailto:huizepastorbonus@gmail.com)  
[www.huizepastorbonus.net](http://www.huizepastorbonus.net) [www.facebook.com/huizepastorbonus](https://www.facebook.com/huizepastorbonus)  
Rek.nr : IBAN BE28 4024 0365 8120 / BIC KREDBEBB (KBC bank)